

Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι να πούνε [...] ο αρνηθείς δε μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξαναέλεγε.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ



Το αγνώριστον καλὰ! Εἶνε οἱ δειλοὶ πολοφόνοι τῆς Τῆς
12ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ
ΝΙΚΑΙΑΣ
ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΗΜΕΙΝ ΤΗΝ ΧΟΡΟΠΡΑΞΙΑΝ
Τὸ ἔθνος ἀνακωχθέν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐπιτελείου



Πρόγραμμα γιορτῆς
Σχ. ἔτος 2018-2019

Τὸ ἔθνος σύσσωμον ἀντιμετωπῶν
τὴν θρασὺδειλον πρόκλησιν τῶν Ἰταλῶν

Πρόγραμμα Γιορτής

Τη γιορτή παρουσιάζουν οι μαθητές της
Γ' τάξης

-Έναρξη της γιορτής από τον διευθυντή του
σχολείου μας κο Χατζηαθανασίου Σίμο

-Παράδοση σημαίας στους μαθητές της ΣΤ' τάξης

- Μονόπρακτο: «Πλατεία»
- Τραγούδι: «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί...»
(ΣΤ' τάξη)
- Μονόπρακτο: « Στα βουνά της Πίνδου»
- Βίντεο- προβολή: Πορεία προς το μέτωπο –Άξιον
εστί (Ελύτης-Μ. Κατράκης)
- Προβολή ταινίας κινούμενων σχεδίων
«Ο Ντούτσε αφηγείται», του Σταμάτη Πολενάκη,
1945. (Η πρώτη ελληνική ταινία κινούμενων σχεδίων. Ο
Σταμάτης Πολενάκης έφτιαξε τα σκίτσα το 1942, τα
γυρίσματα έγιναν το 1945. Ο Ντούτσε αφηγείται στην
Ιστορία τα κατορθώματά του, αλλά η πραγματικότητα,
όπως εμφανίζεται στην οθόνη, τον διαψεύδει...)

- Τραγούδι: Κορόιδο Μουσολίνι (Γ' τάξη)
- Μονόπρακτο: «Το σπίτι της κυρα-Λένης»
- Τραγούδι: «Το ακορντεόν» (Γ' τάξη)
- Σκετς για την Κατοχή:
«Ντίνο.... Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ!!»
- Τραγούδι: «Δυο παιδιά απ' το Βραχώρι» (Γ' τάξη)
- Εθνικός Ύμνος

Ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια:

τον μουσικό κο Αντώνη Κιουπίδη, τη θεατρολόγο κα Ελεάννα
Σταθοπούλου, την εκπαιδευτικό των εικαστικών κα Μαρία
Βορεοπούλου καθώς και για τη συμμετοχή των παιδιών της
ΣΤ' τάξης.